

Utbytestermin i Australien

Det var redan i ett tidigt skede jag fick upp ögonen för att spendera en termin utomlands. När det var dags att ansöka till utbytesstudier hade jag redan bestämt mig, jag ville till Australien. Ganska naturligt hamnade städer som Sydney och Melbourne högst upp på min ansökning. Med vetskapen att dessa städer var populära att söka, valde jag att komplettera min lista med andra universitet. Jag gjorde en slumpmässig rangordning av skolorna och det visade sig sedan att jag kom in på mitt fjärdeval; the University of Adelaide.

Efter antagningsbeskedet började jag undersöka universitet närmre. Det visade sig att jag hade blivit antagen till ett högt rankat universitet och ett av Australiens äldsta universitet med gamla majestätiska byggnader (likt Lunds Universitet). Jag undersökte staden närmre och insåg att det var en stad i storlek med Köpenhamn till invånarantalet. Kort efter antagningsbeskedet fick jag ett mail från universitetet med tydliga instruktioner på hur jag går vidare med min ansökan. Allt gick smidigt och enkelt, med undantag för det australiensiska visumet då det var en relativt krånglig process. Till min fördel hade det precis upprättats ett höghus med olika typer av studentlägenheter där jag hyrde ett rum med privat badrum i en fempersonslägenhet.

Efter avsked till familj och vänner var det dags att ta en 24h flygresa till andra sidan jordklotet. Väl på plats i Australien möttes jag direkt av vänliga och trevliga australiensare. Det tog inte lång tid förrän jag träffade kompisar att umgås med, vilket jag tackar studentboendet för. Den absoluta fördelen med att bo i studentlägenheter är att det är otroligt enkelt att träffa nya människor som finner sig i samma situation som en själv. Efter två dagar av att utforska Adelaide började skolan med en två veckors "Orientation Week". Här fick vi guideade turer på campus, vi besökte nationalparker, gick på vinprovning och matade kängurus.

Det var en upplevelse att studera i ett annat land då det är andra system, en annan struktur på föreläsningar och ett annat tempo. Jag var väldigt öppen för att testa nya saker och därav anpassade jag mig till det australiensiska skolsystemet väldigt snabbt. Universitetet kompletterade sina föreläsningar med lektioner, vilket ökade inlärningsförmågan. Dessutom blev man betygsatt i närvaro på lektionerna, vilket bidrog till att majoriteten av klassen var närvarande.

Det viktigaste jag lärde mig under utbytes är att man måste vara öppen för nya saker och att man måste våga lämna sin "comfort zone". Det var väldigt lärorikt att umgås och arbeta med människor från olika länder då alla har en unik bakgrund som kan bidra till gruppdynamiken. Mitt främsta råd till **dig** som vill söka till utbytesstudier är att inte enbart söka skolor i stora välkända städer - det finns många universitet som har mycket att erbjuda. Ett annat råd är att söka sig till studentbostäder då det underlättar för att träffa kompisar som befinner sig i samma situation som en själv. Kanske viktigaste av allt är att ha kul då utbytesstudier är en oförglömlig resa.