

Sciences Po, Université de Strasbourg i Strasbourg, Frankrike, ht17 pol. kand.

Strasbourg

Strasbourg är en väldigt trevlig stad som ligger i Alsace vilket innebär att kulturen är en blandning av fransk och tysk. Staden har mellan 200 000-700 000 invånare men centrum känns väldigt litet och som student är det enkelt att förflytta sig till de delar av staden som man rör sig i. Många köper en cykel för ungefär €50-80 men det finns också en spårvagn med studentrabatt om man inte vill gå.

Runt om Strasbourg finns självklart massor med vingårdar vilket är en väldigt bra utflyktsmål, många är väldigt enkla att ta sig till med buss eller tåg. Det finns också fina utflyktsmål till skog och berg som Black Forrest och Les Vosges mfl.

Sciences Po

Sciences Po är en ganska liten skola som ligger i en egen byggnad lite utanför campus. Det räknas som en ganska elitistisk skola då det ska vara väldigt svårt att komma in och de har speciella intagningsprov för antagning. Detta gäller dock främst Sciences Po Paris och märks inte som utbytesstudent i Strasbourg.

Universitetssystemet ser annorlunda ut i Frankrike så man kan likna det vid att man som student vid statsvetenskapliga fakulteten endast läser vid sin huvudbyggnad, som i detta fallet är Sciences Po. Detta medför att du inte träffar på studenter från andra fakulteter i undervisningen men samtidigt så får man bättre sammanhållning då du träffar personer som läser samma ämne som du.

Mottagande

De första två veckorna består av en språkkurs i franska och aktiviteter anordnade av två faddrar som läser på masternivå. Det var väldigt lätt att lära känna de andra utbytesstudenterna under denna tiden (vi var 85 stycken ungefär) men efter dessa två veckor var det nästan inga anordnade aktiviteter alls utan då fick man själv ta tag i det vilket kan vara ganska skönt, i alla fall om du fått bra kontakt med de andra.

Kurser

Allmänt:

Jag läste programmet Certificate of European Studies vilket innebar att jag läste ett antal bestämda kurser, på engelska.

Det finns olika sorts kurser, dels vanliga föreläsningskurser med tenta i slutet men även seminariekurser som examineras genom aktivt deltagande och möjligtvis en presentation. Överlag är examinationsformerna mer varierande då man kan ha skriftlig tenta på max 1,5h, presentation, muntlig tenta eller någon slags rollspel. Betygssystemet består av betyg från 10-20 där 10 är godkänt. Många lärare anser att 17 är maxpoängen då 18, 19 och 20 anses vara en nivå avsedd endast för Einstein eller Gud.

Undervisningen går ut på att anteckna vad föreläsaren säger och möjligtvis ställa någon fråga om man kan avbryta hen, inga böcker läses vid sidan av utan tentorna är på innehållet i föreläsningarna.

Enskilda kurser:

History, Institutions and Policies of the EU (24h, 3hp)

Bianca Polo del Vecchio, kurs om EU:s historia och nutid i form av institutioner och policy, skriftlig tenta. Väldigt bra kurs med en professionell och engagerad lärare!

The EU and the World Economy (18h, 3hp)

Aristomène Varoudakis, kurs om EU och dess plats i världsekonomin, skriftlig tenta.

Intressant kurs, speciellt om man har en del förståelse för ekonomi.

Cultural Policy in Europe (18h, 3hp)

Caroline Lezni, kurs om kultur och kulturpolitik i Europa med fokus på Glasgow och dess roll som Europas kulturhuvudstad 1990, skriftlig tenta med en kortare inlämning. Annorlunda kurs med intressant innehåll men ganska dåligt utförd med långsamt tempo.

External Relations of the EU: EU-India Relations (18h, 3hp)

Thierry DiCostanzo, kurs om relationen mellan EU och Indien, presentation som examination. Lärarens personliga intressen får tyvärr effekten att kursen mest handlar om Indien och dess vardagliga politik med många tillfällen då vi hamnar utanför ämnet.

Applied European studies: (30h, 3hp)

Thierry DiCostanzo håller i studiebesök vid de europeiska institutionerna, examination är en presentation inom valfritt ämne med koppling till besöken. Superintressant kurs där man får möjlighet att träffa många intressanta människor som arbetar vid de olika institutionerna och på ett enkelt sätt besöka ställen de flesta bara läser om i tidningar.

Law, Society and Global Justice in Wider Europe (2h, 3hp)

Julia Kozma, kurs om mänskliga rättigheter med fokus på Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, aktivt deltagande och ett rollspel som examination. Oerhört bra kurs med föreläsare som arbetar vid CPT mot tortyr och inhuman behandling, vid GRETA mot trafficking och som domare vid domstolen för de mänskliga rättigheterna.

The EU and the Council of Europe (32h, 3hp)

Birte Wassenberg, kurs som jämför EU med sin föregångare Europarådet, muntlig tenta och rollspel som examination. Väldigt bra kurs med mycket kunnig föreläsare, ges dock för masterstudenter i historia vilket gör att fokus mest hamnar på årtal och aktörer.

Boende

Då campus ligger i östra delen av staden skulle jag rekommendera att bo nära campus. Runtom centralstationen är det inte så trevligt vilken gör att de flesta studenter bor mellan spårvagnshållplats Gallia i väster och hållplats Winston Churchill i söder.

Boende är relativt enkelt att hitta på plats, ett tips är också att fråga din koordinator om tillgängliga studentboenden då en hel del blir lediga de första veckorna. Annars är lacartedecoloc.fr en bra sida och olika facebookgrupper som Etudiants Strasbourg eller liknande.

Korridorsrummen är väldigt små och köken är inte utrustade vilket innebär att man måste själv köpa stekpannor, glas och tallrikar och allt du behöver. Det är ganska segt och dessutom kan köken vara ganska sunkiga och man får inte ha vänner över hur man vill (är det högljutt efter 22 blir alla utslängda och inga sovsällskap är tillåtna!). Därför föredrog jag att bo i kollektiv som jag hittade på lacartedecoloc.fr. Det billigaste rummet i korridor kostar ungefär €170 och en egen studio ungefär €450 vilket är samma pris som de flesta rum i kollektiv.

Överlag är det bra att ställa in sig på att de har en annan standard på boende där, det kan vara kallt och möblerna kan vara hittade på gatan.

Nöjen och fritid

Jag upplevde att det alltid hände saker i Strasbourg, men det var inte så mycket som var arrangerat för utbytesstudenter eller studenter i övrigt heller. De första två veckorna var det som sagt mycket aktiviteter för oss bytisar men sen var det ingenting mer riktigt. Därför hade jag tur att hamna bland ett gäng riktigt pigga studenter som alltid ville hitta på saker. Erasmusnätverket anordnade också ett par resor som man kunde åka med. Vi åkte med dem till Oktoberfest i Stuttgart och upp till bergen Les Vosges. Bra tips! Och också vinprovningar såklart. De är oftast gratis!

Kostnader

Överlag fann jag att Strasbourg var snäppet billigare än Lund. Alkohol är givetvis billigare än på vanlig bar i Sverige (€4 för en halvliter öl) men restaurangbesök kan bli dyra då det är lite av en turiststad. Det går att hitta riktigt billiga biljetter för resor inom Europa och maten i affären är lite billigare. Kehl som ligger i Tyskland är ungefär 20 minuter bort med spårvagn och där är det mesta billigare och framförallt tobak, alkohol och hygienartiklar så ett tips är att åka dit. Dessutom har universitetet ett sportkort för €25 för ett år och då är det i princip fri tillgång till en mängd sporter vilket är riktigt bra! Resor till och från Sverige är dock ganska dyra så räkna med 4000kr ToR om du åker med incheckat bagage. Man kan åka från Frankfurt, Paris, Basel och Stuttgart vilket är tacksamt.

Övrigt/tips

Var beredd på mycket administration och seg väntetid på saker och ting. Att öppna ett bankkonto tar evigheter men det är värt det eftersom man då kan få bostadsbidrag på ungefär €100 i månaden!